

NIEUWSBRIEF - DECEMBER '23

Woordje van de directie

Beste ouders

Met het einde van het jaar in zicht, bezorg ik jullie graag onze laatste nieuwsbrief van 2023.

Ik hoop dat jullie, te midden van alle feestdrukte, toch enkele momenten zullen vinden om te ontspannen en te genieten van elkaar.

Het Driesprong-team wenst jullie alvast een schitterend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Moge 2024 gevuld zijn met een goede gezondheid, warmte en veel fijne vriendschappen!

Met vriendelijke groeten
Nina Beeckmans
Directeur

Wist je dat...



Wij op 24 februari een opencampusdag hebben? Iedereen welkom!



Er 44 leerlingen deelnemen aan de Leesjury dit schooljaar?



Tijdens de eerste Erasmusmobiliteit enkele leerlingen naar IJsland gaan?





Outdoor learning

In de afgelopen jaren heeft het onderwijs een verschuiving ervaren van traditioneel klaslokaalonderwijs naar meer interactieve en ervaringsgerichte leermethoden zoals outdoor learning.

Ook bij ons op school wordt met regelmaat naar buiten getrokken om daar een les te geven of verder in te oefenen.

Outdoor learning is goed voor tal van zaken zoals het stimuleren van de zintuigen, de fysieke gezondheid, de betrokkenheid en motivatie van leerlingen, milieubewustzijn en om de leerervaringen te verbinden met de werkelijkheid.

Outdoorlearning zorgt ervoor dat de kinderen op een speelse manier en in de open lucht hun vaardigheden en kennis verder kunnen ontwikkelen.

Daar kunnen we als school alleen maar achter staan!



Brood(doos)nodig!



Op onze school telt iedereen mee!

Daarom nemen wij deel aan het project van “brood(doos)nodig”!



De gemeente Maldegem start een project om honger op scholen tegen te gaan. Als hartelijke school willen wij er ook mee voor zorgen dat onze kinderen niet met honger in de klas zitten. Samen leren, spelen en je concentreren lukt immers moeizaam met een lege maag. Naar schatting zit 1 op 4 leerlingen met honger op de schoolbanken. Dat dit de leeransen van de meest kwetsbare leerlingen niet ten goede komt, spreekt voor zich.

Dankzij behulp van donaties van handelaars, organisaties en bedrijven uit de buurt, burens, leerkrachten, ouders en familie krijgt de school een budget om kwetsbare kinderen die met een lege maag of met een lege boterhamdoos naar school komen eten aan te bieden.

Wil je meer informatie of wil je graag mee het project steunen door een gezond tussendoortje, een kom soep of een warme maaltijd te trakteren, neem zeker eens kijken op de website www.brooddoosnodig.be of neem contact op met onze zorgcoördinator Evy Sierens.



SPAANSE EN IERSE LEERLINGEN OP BEZOEK

In de week na de herfstvakantie konden we met ontzettend veel trots zes Spaanse en zes Ierse leerlingen met hun leerkrachten, welkom heten op onze school. Deze internationale uitwisseling stond in het teken van het delen van innovatieve onderwijsmethoden en het omarmen van culturele diversiteit.

Gedurende die schoolweek hebben onze internationale gasten deelgenomen aan onze lessen en kregen ze een kijkje in onze vooruitstrevende onderwijsaanpak. Van boeiende buitenlessen tot coderen, leesactiviteiten in onze schoolbibliotheek en uitdagende wiskundige vraagstukken opgelost via onze iPads en Snappet, het was een week vol verrijkende ervaringen.

Naast het educatieve aspect, was ook het culturele aspect van groot belang. Zo gingen de leerlingen voetballen bij SVK Maldegem en kregen ze een dansinitiatie van Xpression. Wat voor een bruisende interactie zorgde tussen de internationale gasten. Bovendien brachten we ook nog een bezoek aan het chocolademuseum, een niet te missen stop!

De uitwisseling werd feestelijk afgesloten met een fuif, waar frietjes en onvergetelijke herinneringen centraal stonden.

Ook nog grote dank aan de ouders, die onze internationale gasten hebben opgevangen voor hun laatste nacht op Belgische bodem. Een uiterst boeiende ervaring.

Bovendien kijken we nog uit naar verdere internationale uitwisselingen. Zo komt er nog bezoek uit Nederland, Spanje en Finland en zullen onze eigen leerlingen nog deelnemen aan een internationaal project in Spanje, Ierland en IJsland. Wordt zeker vervolgd ! Spannend !



Kerstdrink op De Rakkertjes

Als afsluiter van het oude jaar was er een gezellige kerstdrink voor de ouders, grootouders en sympathisanten op De Rakkertjes.

Het kleuterschooltje in de Mottedreef werd omgetoverd in een feestelijke kerstsfeer met tal van knusse hoekjes om bij te praten met een hapje en een drankje.

Ook werden er unieke kerststukjes, originele wenskaarten en lekkere snoepzakjes verkocht.

De opbrengst van deze verkoop gaat naar klasgeschenken en de speelplaatsverfraaiing.

Hierbij nog een dikke dankjewel aan de vrijwillige ouders, grootouders en sympathisanten voor het maken van de kerststukjes samen met de kleuters.

Ook een dikke dankjewel aan Joke voor de prachtige kerstdecoratie.

En natuurlijk een dikke dankjewel aan de talrijke bezoekers!



Voorleesweek

Het was een hele mooie voorleesweek! Wij hadden maar liefst 68 voorleesbuddy's op onze school. Mama's, papa's, oma's, opa's, tantes, nonkels en oud-leerkrachten en oudleerlingen gaven heel veel leesplezier door aan al onze leerlingen. Van onze kleuterklas tot het zesde leerjaar werd iedereen verwend met heel wat voorleesmomenten. Zo kunnen we met veel plezier onze leesriebels doorgeven, want door voor te lezen aan kinderen, stimuleer je niet alleen hun taalontwikkeling, woordenschat en fantasie, maar geef je hen ook leesplezier door. Kortom verspreid het leesvirus!



Sint op school

De kinderen keken al weken uit naar de komst van de Sint! Ze moesten zo lang wachten, dus we maakten een filmpje voor Sinterklaas, omdat we zo lang moesten wachten!

De Speurneuzen en Talentenjagers hadden een mooi dansje voorbereid voor de Sint. De kleinste Talentenjagers zegden nog een mooi versje op, wat vond de Sint dit geweldig!

Alle kinderen hadden een mooie boot of schoorsteen geknutseld om op te zetten. Ook kreeg de Sint super veel mooie tekeningen. De kinderen waren heel braaf geweest, ze hadden hun cadeautjes verdiend! Ook had hij voor elk kind een zakje vol met lekkers!

We zeiden de Sint gedag en de pieten strooiden lekkere snoep en zwaaiden in het rond! Tot volgend jaar!



Mini Sint en mini piet

Ooh ooh wat hadden Sinterklaas en zijn pieten het druk, druk om bij al die lieve kindjes pakjes te bezorgen en onze school een bezoekje te brengen. Maar ook mini Sint en zijn mini pietjes zaten niet stil. Die gingen naar jaarlijkse traditie langs bij een aantal belangrijke mensen van de gemeente om hen te bedanken voor hun inzet voor de mensen. Zo ging mini Sint met zijn pietjes langs bij meneer De Ceunink onze burgemeester van Maldegem, ook de mensen van de bib kregen een bezoekje en tot slot hadden ze ook een afspraak bij de directeur van het Atheneum meneer De Buysere.

De mini Sint en zijn mini pieten hadden een mooi bedankingslied voorbereid geschreven op de melodie van "daar wordt aan de deur geklopt". De mini pietjes toverden ook nog wat lekkers uit hun zak tevoorschijn. Wat fijn dat zij elk jaar even tijd maken om hun ronde in Maldegem te doen en zo de grote mensen even in de bloemetjes of beter in de "snoepjes" te zetten.



1

25 DECEMBER –
7 JANUARI

Kerstvakantie

2

25 JANUARI
Grootouderfeest

Lager

3

30 JANUARI
Dikke Truiendag

4

12– 18 FEBRUARI
Krokusvakantie