

# NIEUWSBRIEF - DECEMBER '22

## Woordje van de directie

Beste ouders,

Het einde van 2022 is aangebroken... Tijd om terug te kijken op het voorbije jaar. Ik wil jullie als ouders dan ook danken. Danken voor jullie vertrouwen in onze school, in ons team. Het doet me deugd de vele positieve reacties over onze school te horen en te lezen.

2023... Een onbeschreven blad, maar ik weet zeker dat we verder doen, zoals we nu bezig zijn en dat we ons blijven inzetten, zodat uw kind zich nog beter kan ontwikkelen volgens zijn/haar talenten.

Maar eerst wil ik U allen een fijn eindejaar wensen. Geniet van de feestdagen! Noteer alvast in uw agenda 'vrijdag 13 januari', want het oudercomité nodigt jullie uit om te klinken op het nieuwe jaar.

Vriendelijke groeten,

Nina Beeckmans,  
directeur

Wist je dat...



Meester Arne zedenleer geeft aan L1 - L3 en L4? Hij is ook pas papa geworden!



Juf Sabine en Juf Vicky op Erasmus gingen naar Voguë? Ze volgden een cursus computationeel denken.



Er opnieuw leerlingen op Erasmus gingen? Dit keer naar Servië!





## Sint op school

De kinderen keken al weken uit naar de komst van de Sint, want hij had hun hulp ingeschakeld bij de heuse speurtocht naar de verdwenen wortelsapflesjes.

Hoofdpiet had ontdekt dat de pieten de flesjes met magisch wortelsap verloren waren en de kinderen moesten helpen zoeken in en rond de schoolomgeving. Zonder de 3 magische flesjes kan Slecht Weer Vandaag echter de daken niet op en dan komen de pakjes niet tijdig bij de kinderen.

Deze speurtocht ging gepaard met verschillende opdrachten, zoals sporten, puzzelen, verlanglijstjes knutselen, programmeren, ... De kinderen hebben goed samengewerkt en zo kon de speurtocht tot een goed einde gebracht worden.

De kinderen kregen tot slot nog extra opdrachten, zodat ze hun cadeautjes konden verdienen. De opdrachten werden uitstekend uitgevoerd en zo kregen de kinderen hun klascadeautjes en nog voor elk een lekker zakje vol snoep.



PIC COLLAGE

## Erasmus - Belgrado Servië



In december stond ons eigen Erasmus project 'Fairy Tales 21th Century' op de agenda. 8 Leerlingen gingen op Erasmus avontuur naar Belgrado - Servië om het sprookje Snowwhite in een hedendaagse versie op te voeren.

Samen met Spaanse en Servische kinderen, blonken de kinderen op het podium. Ze vertolkten hun rol met volle glorie! Wij, de leerkrachten en onze school, zijn SUPER fier op onze leerlingen. Lees hieronder wat zij er zelf van vonden:

Chantal (L5): De gangen in de school waren heel kleurrijk! Het toneel was echt leuk om te spelen. We hebben heel creatief gewerkt in de klassen, waar we mooie dingen geknutseld hebben. Mijn favoriete activiteit was de ontmoeting in de klassen. Onze reis eindigde een beetje jammerlijk door een geannuleerde vlucht, maar gelukkig kwam alles goed en werd het een onvergetelijk avontuur!

Alois (L6): Deze Erasmus reis was onvergetelijk. Het Nikolai Tesla museum vond ik erg mooi. Op de Servische school was iedereen heel vriendelijk. Om het kort te zeggen: 'Het was PRACHTIG!'

Mayra (L5): Eerst was ik een beetje verlegen, maar al snel maakte ik vrienden. Het toneel was zeer plezierig, ik was zelfs niet meer nerveus. Het eten was ook erg lekker. Ik kijk al uit naar het moment waarop ze naar ons komen!

Sterre (L6): Ik vond deze trip echt fantastisch! Ik ga dit nooit meer vergeten. Het is het leukste wat ik ooit met school heb gedaan, gewoon FANTASTISCH!

Faith (L5): Het was super leuk. Het tofste vond ik om samen te werken met de Spaanse en de Servische kinderen.

Joachim (L6): Het was super leuk! We hebben een kerk vol met goud gezien! De eerste keer met het vliegtuig was voor mij ook een TOP ervaring!

Chloë (L5): In Servië was het heel leuk en erg mooi, vooral de tempel was INDRUKWEKKEND! We boffen echt met onze school.

Juliet (L6): Ik vond het echt, ECHT super leuk! Iets om nooit meer te vergeten. Een unieke, toffe ervaring. Eén van de mooiste ervaringen uit mijn leven! Dank u aan de school, maar vooral aan de juffen en de meester.

In maart ontvangen wij de Spaanse en Servische school om aan de slag te gaan met het volgende sprookje: 'Peter Pan'. Spannend... Wordt vervolgd...



## Voorleesweek

Voorlezen, dat is lezen met je oren, of luisteren met je ogen. Het is avonturen beleven met je ogen dicht en het is met je ogen wijd open meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of klein je ook bent en hoe goed of minder goed je zelf kan lezen. Het is één en al oor zijn.

Tijdens de voorleesweek stond luisteren centraal, dus maakten de leerlingen van het zesde leerjaar voor alle klassen voorleesfilmpjes in onze nationale driekleur. Ze kozen hun favoriete boek en maakten er een heus spektakel van.

Naast de filmpjes werd er natuurlijk ook, zoals elke dag, voorgelezen door de juffen zelf en kwamen er ook ouders en grootouders voorlezen. Er werd ook voorgelezen door Sint en ook acteur en auteur Dimitri Leue kwam digitaal de klas binnen.

De leerlingen van het tweede leerjaar werden zelfs door bibliotheek verrast met een bezoek van illustrator Frank Daenen die voorlas uit zijn nieuwste boek 'Leesje en Wurmpje'.

We hadden dus een geslaagd leesfeest!



## Kerstdrink op De Rakkertjes

Naar jaarlijkse traditie was er ook dit jaar weer een kerstdrink op onze wijkschool De Rakkertjes. Onze school was omgetoverd in een gezellig kerstgebeuren met talrijke knusse hoekjes waarbij er genoten werd van een hapje en een drankje.

De talrijke aanwezigen konden hun stem uitbrengen op het nieuwe MOS-project 'Klimaatgezonde speelplaats'.

De opbrengst uit de verkoop van snoepjes, drankjes, hapjes en kerststukjes gaat helemaal naar dit groene speelplaatsproject.

Deze sfeervolle afsluiter van 2022 was terug een schot in de roos, waarbij iedereen ten volle genoten heeft.

Bedankt voor de massale opkomst en tot volgend jaar!





## Meter - Peter

Zoals elk jaar werden er ook dit schooljaar meters en peters aangesteld om de kinderen uit het eerste leerjaar en ook alle nieuwe kinderen op onze lagere school wegwijs te maken in alles.

Met een kennismakingsactiviteit leerden de kinderen elkaar kennen. Zo moesten de koppeltjes gevormd worden aan de hand van een kaartspel. Eenmaal dat gebeurd was, werd er een foto als aandenken gemaakt en konden de meters en peters hun petekind rondleiden doorheen de school.

De bedoeling van deze meters en peters is om de stap naar onze lagere school laagdrempelig te houden en wij merken dat kinderen nu eenmaal sneller aan elkaar dingen vragen dan aan de leerkrachten.

Doorheen het schooljaar voorzien we enkele activiteiten zodat ze toch zeker met elkaar verbonden blijven.

## Initiatie Frans

Op donderdag krijgen de kinderen van de eerste en de tweede graad Frans.

Op een speelse manier worden Franse woorden aangebracht aan de hand van verhalen. Pistache ( de mascotte ) gaat steeds mee op avontuur in alle klassen. Dit schooljaar leerden de kinderen reeds de kleuren en woordenschat rond school, herfst en kledij. Al zingend en spelend blijven de woorden hangen.

Ook het tellen in het Frans gaat al supergoed! Tijdens de lesjes van 30 minuten lezen we verhaaltjes voor en wordt er op de iPad wel eens een Frans spelletje gespeeld. In het vierde leerjaar oefenen we zelfs al het schrijven aan de hand van de app Duolingo. Elke week wordt er enthousiast uitgekeken naar het Frans lesmoment.

**1**

**24 DECEMBER -  
8 JANUARI**

Kerstvakantie

**2**

**26 JANUARI**

Grootouderfeest

Lager

**3**

**10 FEBRUARI**

Spaghettivond

**4**

**18 - 26 FEBRUARI**

Krokusvakantie